



נה באה
זה.
אבא, שנה טובה לך אמא...

השנה הזו... לעסוק בראש השנה.
כמנהג החג לשלוח איגרות ברכה, יצאנו לטייל לאזור חדר האוכל
בכדי לראות את תיבות הדואר..
ראינו את תיבות התושבים, את תיבת הדואר האדומה שבתוכה
משלשלים התושבים את הדואר היוצא מהקיבוץ.
בתוך חדר האוכל ישנם תיבות נוספים שחלקם של משפחות ילדי
הגן..

חיפשנו משהו מיוחד הייתה גדולה...

הכרנו את... שכתב שירים וסיפורים לילדים.
הזכרנו את... הילדים מכירים.
במשך... בשיריו וסיפוריו.
הכרנו את... טובה" שכתב וצרפנו אותו ללוח הנושא שלנו.
הילדים... שאלות רבות וחכמות.



ביום שלישי חגגנו עם מאיה המורה למוסיקה שהגיע באופן חד פעמי
לחגוג איתנו את החג.
הגן לבש לבן והאווירה החגיגית הכניסה בכולם התרגשות, שרנו
ורקדנו את שירי החג.
שולחן האוכל היה ארוך בחגיגות עם סמלי החג ומטעמים נהדרים
ובעיקר מתוקים.
ברכנו על היין, תפוח בדבש והרימון.

ביום רביעי יצאנו לחלק איגרות ברכה ברחבי הקיבוץ.
הגענו לחדר האוכל, לכולבו, לקוסמטיקה ולמשרדי החינוך.
עברנו בגני הילדים תות ופטל והתרגשות רבה באוויר למפגש עם
האחים הקטנים.

את תיבת הדואר בגן פתחנו ביחד.
חלקנו לילדים את איגרות הברכה שאתם ההורים שלחתם לילדכם..
תודה על שיתוף הפעולה...

במפגש הצהריים דברתי עם הילדים על המצב שנוצר ואנחנו נכנסים לסגר.

הילדים ברובם מכירים את משמעות הקורונה..
עסקנו בדרכי התקשורת שתהיה לנו בשבועיים הקרובים: במחשב ובנייד, כי לא נוכל להגיע אל הגן..
דיברנו שחשוב לשמור על שיגרת היום: לקום בזמן, להתלבש, לצאת לטיול בוקר, לשחק, לנוח בצהריים וכו'....

הורים יקרים שיגרת קורונה לפנינו..
שימרו על הילדים ועליכם
עטו מסכות ושמרו על ריחוק חברתי..
אני והצוות כמובן נשמור על קשר עם הילדים.

תודה רבה על השי לחג.

מצרפת קישור לתמונות מחי הגן...

<https://photos.app.goo.gl/d3cxkjRrHXM2BJt27>

ומתוקה
נהירה לשגרה.
סתי.

